

*Een noeste arbeid, ruige stad, textiel en industrie
In één adem noem je dat, ik kwam en bleef en zie
Je schoonheid zit van binnen, in de mensen in het rauwe
En beter werd het met de tyd, ik ben er van gaan houden*

Guus Meeuwis & Leo Alkemade

Tilburg, 1 april 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Tilburg,

Geachte heer Weterings, beste Theo,

Ongeveer tien jaar geleden begon mijn avontuur in de Tilburgse gemeenteraad. Ik werd lid van de commissies Maatschappij en Modern Bestuur, en werd door wylen Kasper Groten wegwys gemaakt in de wondere wereld van de gemeentelyke politiek. Toen Kasper plots op veel te jonge leeftyd kwam te overlyden belandde ik uit het niets in de raad. Ik nam me voor mijn best te doen om zyn lessen ter harte te nemen en alleen al voor hem alles uit de my gegeven rol te halen. Ik vond het werk in de raad leuk, ik kreeg vertrouwen van mijn fractie en voor ik het wist kreeg ik na de verkiezingen de kans om wethouder te worden. 31 jaar was ik, en wethouder van de zesde stad van het land.

De afgelopen negen jaar ben ik wethouder geweest in Tilburg.

Tilburg is een prachtige stad. Ik houd van Tilburg. Met passie en overtuiging heb ik me de afgelopen jaren voor de mensen in de stad ingezet. Het was een voorrecht om wethouder te mogen zyn in mijn eigen stad. Te mogen bydragen aan de ontwikkeling van de stad waar mijn kinderen opgroeien. Een trotse stad, met steeds trotsere inwoners.

Van een jonge wethouder werd ik een ervaren kracht, nu ik inmiddels met politiek maatje Berend de Vries de langst zittende bestuurder van Tilburg ben geworden. Ik ben enorm dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen, de kameraadschap in opeenvolgende colleges, en alle prachtige resultaten die ik mocht mee-maken. Van de doorbraken in de binnenstad tot de invoering van de koopzondagen, en van het Vertrouwensexperiment tot de komst van bedrijven als Tesla en Coolblue. Als ik met mijn kinderen door de stad loop, vertel ik trots over de ontwikkeling die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Als we in de Lochal zyn, of door Moerenburg lopen. Iedere keer als we door de Frederikstraat lopen. En natuurlijk als we een drankje drinken op een terras aan de Piushaven. Ik kyk uit naar alle stappen die onze stad in de toekomst nog gaat maken. Met de binnenstad, het Koningsplein, de Spoorzone, Landschapspark Pauwels, het MOB complex, maar ook in het sociaal domein, met sport en gezondheid en het ouderenbeleid. Er is nog zo veel te doen!

Ik ga dit allemaal op de voet volgen. Maar ik maak het niet meer mee als wethouder. Zoals u weet ben ik op 14 februari jl voorgedragen als watergraaf van Waterschap De Dommel. Ik kyk enorm uit naar deze nieuwe werkomgeving en de uitdagingen die dat me zal brengen. Het waterschap is voor my de bestuurslaag van de toekomst, een belangrijke plek waar antwoorden moeten worden gevonden op de veranderingen in ons klimaat. Maar ook een plek waar verschillende belangen moeten worden samengebracht en gehouden. Een rol die my op het lyf geschreven is. Ik kan niet wachten om daarmee aan de slag te gaan!

Naar alle waarschyndheid word ik op 9 mei a.s. geïnstalleerd als watergraaf door de Commissaris van de Koning.

Ik bied u dan ook by deze mijn ontslag aan als wethouder van de gemeente Tilburg.

Ik wil u, en via u ook de leden van onze gemeenteraad, bedanken voor de samenwerking, het debat waarvan ik zo kan genieten, en de meestentyds constructieve blik waarmee naar ontwikkelingen in onze stad en voorstellen vanuit het college werd gekeken. Ik heb het een eer gevonden.

Het ga u goed.

Hoogachtend,



Erik de Ridder